

Joodse kinderen vanaf vier,
vroeger hadden ze veel plezier.

Vanaf het begin hadden ze veel zin in hun leven,
en wilden veel dingen beleven.

Ze gingen naar school en leerden veel dingen
Bijvoorbeeld lezen, maar ook zingen.

Opeens kwamen soldaten zomaar binnen,
konden zij niet ff dimmen!

Ze werden behandeld als minderen.
Ook al waren het nog maar kinderen.

Hun dromen eindigden op een akelige manier.
Daarom staat dit monument voor hen hier.

Een prachtig monument ter nagedachtenis.
Dat is waar de Prinses Marijke trots op is.

Dus laten we nu voor altijd afspreken.
En deze belofte nooit meer verbreken ...

Iedereen is gelijk!!!

Gedicht geschreven door kinderen van groep 8 van de Prinses Marijkeschool